

1919, januar

AFSENDER

Hans Hartvig Seedorff

MODTAGER

Poul Uttenreitter

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Sprog:
Dansk

Dateringsbegrundelse:
Brevet er fra januar 1919. Den 1. februar nævnes i brevet som kommende flyttedag, og Seedorff lover i et brev til Uttenreitter 13.2.1919, som må være senere, at sende digtet om Pan.

Generel kommentar:
Digtet om Pan kom i Klingen, mens det nævnte "Ode til min tomme seng" ikke dukkede op.

Afsendersted:
Aarhus

Afsenderinfo (lakstempel, adresse m.m.):
Aarhus Amtstidendes brevpapir

Modtagersted:
Kerteminde

Omtalte personer:
Sigurd Swane
Jeppe Aakjær

Arkivplacering:
Poul Uttenreiters papirer. Det Kongelige Bibliotek, Tilg. 634.

DOKUMENTINDHOLD

Hans Hartvig Seedorff har fundet et brev, han for længe siden har skrevet til Uttenreitter, men nu skriver han et nyt, takker for venligt brev og Brorson-bogen og lover samtidig Klingen et digt. Han har ofte haft lyst til at sende et, men har ikke ment, at det var noget for unge malere.

TRANSSKRIFTION

Kære Poul Uttenreitter

Jeg har i Dag fundet et Brev, som jeg for lang Tid siden har skrevet til Dem. Det laa under et stort Bundt Elskovsepistler (som dog var sendt mig fra een og samme Skønhed), og De kan deraf forstaa, at kun et rent Tilfælde har skaffet det frem for Dagens Lys. Nu vil jeg hellere skrive et nyt for at forny min Tak for Deres venlige Skrivelse. Tak ogsaa for Brorson. Den er jeg meget glad for. Og jeg værner om baade Futteralet og dets Indhold. Jeg har den liggende sammen med Swanes Digte og et lille Privattyk af noget som Aakjær har kaldt Ravperler. Det ser nydeligt ud. - Klingen vil jeg

meget gærne give et Digt. Jeg har ofte haft Lyst men har aldrig vovet at sende Dem noget. Jeg er jo efterhaanden blevet en løjerlig Blanding af gammelt og nyt. Og har derfor tænkt mig, at mine Vers umuligt kunde være noget for moderne Malere, der med alle deres værdifulde Fortrin lider af en kæmpestor Skavank: en uelastisk Forstaaelse. Nu er jeg imidlertid inde paa noget, som i hvert Fald er nyt for mig, og Resultatet heraf vil engang i Februar komme til at foreligge i Form af to Digte "Pans Bryllup" og "Ode til min tomme Seng." Lykkes Digtene, skal jeg strax sende Dem det ene, eller maaske dem begge til frit Valg. Er de endnu i Stand til at sende mig 1' Aarg. af Klingen, som De var saa elskværdig at love mig? Jeg vil være Dem meget taknemmelig for den. Her har jeg gaaet et kvart Aarstid og henslæbet en lidet lyrisk Tilværelse. Nu er det forbi. Til 1' Februar rejser jeg til Ribe. Og da skal jeg garantere for, at Hestens Sider skal komme til at bløde. Jeg længes drabeligt efter at komme til at bruge Sporerne. Hvordan er Kjærteminde? Jeg kunde tænke mig at tage dertil den første Halvdel af Marts. I København befinder jeg mig uvel. Og de jyske Parvenubyer er forfærdende. Et Par ord fra Dem vil glæde mig meget.

Modtag mange venlige Hilsener
fra Deres hengivne

Seedorff

AARHUS AMTSTIDENDE

REDAKTIONEN

Aarhus, d. 191

Telefon 1420.
Statstelefon 45.

Kære Poul Utkenæs.

Jeg har i Dag fundet et Brev,
som jeg for lang Tid siden har
skrevet til Dem. Det ligger under
et stort Buntt Elskovsletter
(som dog var sendt mig fra een af
mine Skønner), og De kan derfor
forstå, at kun et rent Tilfælde
har skaffet det frem for Dagens
Lys. Nu vil jeg hellere skrive et
nytt for at bringe min Tak for De-
res venlige Skrivelse. Tak ogsaa
for Bettonson. Dem er jeg meget glad
for. Og jeg vil ogsaa lade Titteren
se det Futhold. Jeg har dem lig-
gende sammen med Swans Digt
og et lille Privattryk af nogle som
Aakjær har kaldt Raapstev. Det ser
nydeligt ud. - Klingen vil jeg

megt gerne give et Digt. Jg har
ofte haft lyst men har aldrig
vovet at sende Dem noget. Jg er
jo uforhaanden bleven en lojlig
Blanding af gammelt og nyt. Og
har derfor tænkt mig, at mine
Vær minnigt kunde være noget
for moderne Malere, der net alle
dere vordifælde Fortrin liden af
en kæmpestor Skavank: en uela-
stisk Forstaaelse. Nu er jeg imidlertid
inde paa noget, som i hvert Fald
er nyt for mig, og Resultatet heraf
vil ligang i Februar komme til
at foreligge i Form af to Digte, "Paus
Bryllup" og "Ode til min tomme
Seng." Lykkes Digtene, skal jeg strax
sende Dem det ene, - eller maaske
dem begge til frit Valg. Er de endnu
i Stand til at sende mig i' hæng.
af Klungen, som du var saa elsket =
dig at love mig? Jg vil være Dem
megt taknemlig for dem. Her har

h
Vqaalt et kvort Aarstid og hensla-
bet en lidet lyrisk Tilsvarelse.
Nu er det forbi. Til 1^o Februar rej-
ste jeg til Ribe. Og da skal jeg garan-
tere for, at Hensels Sider skal kom-
me til at belike. Jeg længes drabeligt
efter at komme til at bruge Spørgs-
maalet og Kjøsteminde! Jeg kunde
 tænke mig at tage Artst den gamle
Halvdel af Mark. København be-
finder jeg mig i. Og de jydske
Parvenibyer er forfærdende.

Et Par Ord fra Dem vil glæde
mig meget.

Morskag mange venlige Hilsener
fra Deres hengivne

Seedorf